

"ברוך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"

מעשה אהבה בקדושה / דניאל רפאלי

בחיי הנישואין חיים במקביל ערוצים שונים ולעיתים נפרדים למפגש בין בני הזוג. כל יום מביא אתו חבירה לעשייה משותפת מגוונת, כמו מטלות הבית, חינוך וטיפול בילדים, עיצוב סדר היום, קניות, סידורים, בילויים, וכמובן יציאה לעבודה ולפרנסה... בתוך שלל המשימות והאירועים הרבים שבאים לקראתנו כל יום, ישנו חוט מקשר בינינו, חוט דק ועדין שמחבר אותנו יחד משיחות תיאום שונות, הודעות, מסרונים, וואצאפים ושאר ירקות, וגם חבירה למשימות משותפות בהרבה ימים שבשגרה... וישנו קודש הקודשים, החיבור בפס רחב אחד לשנייה, חיבור שכל תכליתו היא לברוא חיים ולהביא הנאה ושמחה.

גם במובן המידי של פרו ורבו, כלומר פוטנציאל ההולדה, אבל באופן יותר תדיר מאפשר המפגש המשותף למעשים של אהבה, חיבור עמוק פיזית נפשית ורוחנית, ומתוך החיבור הזה מיוחלת הפריה הדדית נפשית-רוחנית, כמעט מורגשת בגוף, הפריה והטענה שנותנים הרבה כוח לחיי היום יום ויש במעשים של אהבה לתת כוח לעשייה. ממש כמו מכשיר חשמלי שמקבל חיות מחיבור להטענה.

כולנו זוכרים את הימים והפעמים הראשונות בחיים, פלא התאפשר ונוצר חיבור וקירבה שלא הכרנו באותו אופן לפני, משהו קרה וזה לא תלוי רק באם הייתה אורגזמה או שחמקה... משהו טוב קרה. ממרחק ונפרדות התחילה להירקם קירבה חדשה ואחדות שטומנת כוח בחובה.

על הטוב הזה ברצוננו להתעכב הפעם, סוג של סוד שנלחש בסתר באוזן בין אוהבים, יש פה הזדמנות להתקרב למעיין כוחות חיים, להתחבר בפס רחב לרצון של אלוהים, לחוות מיניות בקדושה זאת זכות - לא חובה.

אז איך זה קורה, מה המתכון למעשה אהבה שיש בו קדושה שעשויה לתת הרבה כוחות חיים והפריה טובה ומיטיבה לחיי הנישואין? האם אפשר למצוא חיבור שייתן לשני הצדדים כוחות וחיוך רחב על הפנים?

נראה שתחילת החיפוש אחר תשובה, יכול לצאת לדרך בהסכמה משותפת למצוא יחד מרחב זוגי מתחדש שמבקש להציע לשני בני הזוג להשיל מעליהם כל מה שידעו, חשבו או הכירו ולחפש יחד שביל סודי להרפתקה לא נודעת וכל פעם חדשה. המטרה המוצהרת היא לא בהכרח למצוא או להגיע ליעד כמותי ואפילו לא איכותי, אלא לחפש אחר הלא נודע, לחפש - ללא הכרח להגיע, להסכים יחד לגלות מה נעים ומה פחות, ובעיקר איך מרגיש הטוב שממנו רוצים עוד, להסכים להרפות לרגעים ולא למהר לשום מקום, הרבה מקום להשתהות, להתגרות, לרדת ולעלות בסולמות ההרגשה, להסכים להיות בהמתנה, בחיפוש אחרי מה שעוד מעולם לא קרה... ושם, בין רגעים של חיפוש והתענגות זוגית נעימה, בין איבר כזה או אחר שעושה פשוט נעים שנוגעים בו ברוך חמלה ואהבה, שם מחכים גילויים עם פוטנציאל הסערה גבוה, שיכולים להפוך בן רגע להזמנה לעלות לטיסה מענגת לאורגזמה או פשוט חוויה טובה של קירבה גדולה, בקדושה.

כי בקדושה כמו בקדושה זה לא התוצאות אלא עיקר העיקרים טמון במעשים טובים בכוונה תחילה!

כיוון הכוונות, במודע, מלכתחילה הוא לדבר אחד עם השני לפני שניגשים למעשה האהבה, להתחיל מלהניח את עצמכם במקום נעים ונוח, לבקש עדינות רוח ותנועה איטית קשובה, לכבד את המרחב האישי האינטימי המקודש בפני עצמו, לאפשר רק למה שמתבקש ונעים להיות ובעיקר פחות לחתור למטרה ולהשתחרר מכבלים של דימויים ולמצוא חדש - למצוא חיים מתחדשים במעשה אהבה - בקדושה.

ברוך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית.